

Beste mensen,

Welkom. Het is goed u hier vandaag als burgemeester van Dalfsen welkom te kunnen heten. We zijn vandaag bij elkaar om te praten over iets waar we nog maar zo kort geleden niet aan dachten: oorlog in Oekraïne, op 1500 kilometer hier vandaan. En sinds 2,5 week is er bijna niets anders meer waar we aan denken. Het onvoorstelbare gebeurt, door toedoen van een dictator en zijn regime in Rusland. De beelden zijn verschrikkelijk. Het menselijke leed is onpeilbaar. Mensen zien alles waar ze voor leefden, alles wat ze hebben opgebouwd, in rook opgaan.

Helaas is het niet alleen oorlog in Oekraïne, maar zijn er ook oorlogen en conflicten op andere plekken op de wereld; plekken op de wereld waar het nooit rustig lijkt te worden, zoals Syrië, Afghanistan, Eritrea. Het menselijk leed is op al deze plekken vergelijkbaar: mensen die huis en haard moeten verlaten; gezinnen die verscheurd raken, kinderen die geen of nauwelijks toekomst hebben. Nu dus in Oekraïne. Vluchtelingen en asielzoekers uit al deze gebieden moeten een veilig heenkomen vinden. Ook bij ons. Onze harten zijn groot genoeg.

We willen in Dalfsen nu een veilige haven bieden voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Sommige daarvan zijn ons al bekend in Dalfsen. Enkele Oekraïense kinderen brengen al jarenlang hun vakanties door in onze gemeente via de Stichting Kinderhulp Beregszasz. De Stichting haalde vorige week ongeveer 20 kinderen naar Nederland. Alle kinderen, soms met hun moeder, zijn bij hun vertrouwde gastgezin, waarvan een aantal in onze gemeente. Met crowdfunding is intussen een geweldig bedrag bijeen gebracht voor de ondersteuning van de vluchtelingen en de gastgezinnen. Ook in Nieuwleusen is via de Stichting Oekraïne Nieuwleusen al jarenlang een band met Beregovo in Oekraïne. Via een landelijke stichting worden vandaag spullen ingezameld in Nieuwleusen. En er is een nieuw initiatief Welkom in Dalfsen dat zich speciaal richt op vluchtelingen uit Oekraïne: daarover vertelt Bernard Bos straks meer.

Onze harten zijn groot genoeg, ook voor de Russische bevolking die al jarenlang onder het juk van een dictator leven in een land waar vrijheid en democratie langzamerhand uit beeld verdwenen zijn. Ook zij verdienen onze steun.

In de gemeente Dalfsen wonen enkele mensen die oorspronkelijk uit Oekraïne komen en enkele tientallen mensen die van oorsprong uit Armenië, Azerbaidjan, Rusland of de voormalige Sovjet-Unie komen. En veel méér mensen in onze gemeente kennen mensen die in die landen wonen, of hebben zakelijke relaties met Oekraïne en Rusland. Daarmee is deze oorlog in onze regio, in Europa, op veel manieren dichterbij dan oorlog lange tijd geweest is. Het laatste gewapende conflict in onze regio was in voormalig Joegoslavië, zo'n 30 jaar geleden.

Hoewel we de hoop niet mogen en ook niet kunnen opgeven dat de wapens snel worden neergelegd door Rusland, lijkt dit scenario niet waarschijnlijk. En daarachter doemt een nog zwarter scenario op van een verwoest Oekraïne, van een ontheemde bevolking en van effecten over de hele wereld als het gaat om voedselzekerheid en de energievoorziening.

En daarom is het zo belangrijk dat we vandaag bij elkaar zijn. We ervaren verschillende emoties: we hebben verdriet, zijn boos, voelen onmacht en maken ons zorgen. Oorlog brengt ook de herinneringen uit het verleden weer dichtbij. Voor hen die oorlog hebben meegemaakt of zij die van dichtbij hebben ervaren welk verdriet en gemis dat brengt. Ook die gevoelens komen weer naar boven. Het is belangrijk dat we emoties met elkaar delen. Vandaag, maar ook in de tijd die komt. En het is daarbij belangrijk dat we nagaan hoe we kunnen helpen. Hoe we de Oekraïners kunnen bijstaan: met hulp en ondersteuning in Oekraïne en met hulp en ondersteuning hier, in de gemeente Dalfsen. En hoe we elkaar kunnen steunen in onze gemeenschap waar ruimte is voor een luisterend oor en hulp voor elkaar, zodat we elkaar steunen in deze complexe tijd.

De oorlog in Oekraïne is begonnen met wapens en geweld. Deze oorlog zal moeten eindigen door het stoppen met wapens en geweld. Maar in de tussentijd zijn wij allemaal aan zet. Mensen over de hele wereld. Mensen in de gemeente Dalfsen.

Wij zijn degenen die onze democratieën kunnen en moeten steunen om te laten zien dat die het enige juiste alternatief zijn voor dictatuur. Daarom roep ik u op komende week uw stem te gebruiken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Juist nu. Dit is meer nodig dan ooit.

Beste mensen, we zijn vandaag bijeen om onze solidariteit te tonen met Oekraïne. Ik roep ons allen op ons solidair te tonen, om onze hand uit te steken naar degenen die onze hulp nodig hebben, om ons te verbinden met mensen die we niet kennen, om onze menselijkheid te tonen.

Een van de grootste Perzische dichters, Rumi, zei het prachtig. Hier in de Engelse vertaling: "Beyond right and wrong, there is a field. I'll meet you there." In de Nederlandse vertaling: "Voorbij het gelijk en het ongelijk ligt een veld. Daar zal ik je ontmoeten".

Het is aan ons de kloof te overbruggen, het is aan ons de verbinding te leggen. Het is aan ons de basis te creëren voor vrede en veiligheid voor allen. Daar werken we vanmiddag aan. Dank dat u aanwezig bent.